

KERKEN NACHT 2015

Baarn.kerkennacht.nl



1 Brink



2 Pauluskerk



3 Nicolaaskerk



4 De Blinkert



5 Doopsgezinde
Gemeente



6 Paaskerk



7 Apostolisch
Genootschap



Kerkennacht Baarn

De Kerkennacht is een tweejaarlijks oecumenisch evenement. In Nederland, en ook in veel andere Europese landen openen tal van kerken en gebedshuizen hun deuren. Ze laten nieuws- en leergierige bezoekers meegenieten van waar zij goed in zijn.

JUNI

20
zaterdag

Programma

19.00u Carillon en opening op Brink
19.30u Estafette & vrije inloop kerken
en tentoonstelling *Baarn Geloofd* in
de Oudheidkamer



Raad van
Kerken
Baarn

Introductie

De Kerkennacht is een tweejaarlijks oecumenisch evenement. In Nederland en ook in andere Europese landen openen tal van kerken en gebedshuizen hun deuren. Het idee van de Kerkennacht (of 'Nacht der Kerken') is afkomstig uit het buitenland. Met name in Duitsland en Oostenrijk trokken soortgelijke initiatieven tienduizenden bezoekers.

Ook in Baarn bieden we graag de gelegenheid om eens geheel zonder verplichtingen de diverse kerkgebouwen van binnen te bewonderen. De deelnemende kerken hebben een programma samengesteld waarmee u door middel van een 'estafette-tocht' de diverse kerken kunt bezoeken. Tijdens uw bezoek kunt u genieten van initiatieven die het karakter van de desbetreffende kerk typeren, of tijdens de doorlopende programmaonderdelen de kerk verder ontdekken. Tevens kunt u de tentoonstelling 'Baarn Geloof' in de Oudheidkamer van de Historische Kring Baarne bezoeken.

Het programma in Baarn start op de Brink, waar u kunt genieten van het Carillon. Vervolgens opent René van den Beld, voorzitter van de Raad van Kerken, de Kerkennacht met de cabaretse bijdrage *Zombie zoekt de kluts*. Daarna starten het estafette- en het doorlopende programma. U kunt kiezen welke kerken u bezoekt; de estafetteprogramma's leiden u langs de bijzondere activiteiten.

1. 'Baarn geloof' in de bibliotheek

Deze tentoonstelling van de Historische Kring Baarne geeft u een kijkje in de bijzonder ruim geschakeerde wereld van het geloof in Baarn. Naast de Hervormde en de Rooms-Katholieke kerk zijn in Baarn vele andere kerkelijke genootschappen en geloofsgemeenschappen actief geweest de laatste 200 jaar. In deze tentoonstelling laten wij u aan de hand van veel foto's een kijkje nemen in die geloofsgemeenschappen. Wij tonen de gebouwen toen en nu. Maar ook de voorgangers, priesters en dominees. Wij besteden o.a. aandacht aan hoe het gekomen is dat er zoveel verschillende kerken en kerkjes in Baarn zijn geweest (en nu nog zijn).

Kom tijdens de Kerkennacht kijken naar deze veelzijdige en interessante tentoonstelling in de ruimte van de Historische Kring onder de Bibliotheek aan de Hoofdstraat 1a. De ingang is in verband met de avond openingstijden aan de achterzijde aan de Burgemeester Penstraat.

Om de kosten hoeft u het niet te laten, want deze tentoonstelling is gratis toegankelijk voor iedereen.

2. Historie in de Pauluskerk

De Pauluskerk is de oudste kerk van Baarn. Geduren-

de de hele avond is de kerk opengesteld. U vindt er informatie over de geschiedenis van het kerkgebouw en u kunt rondkijken in deze prachtige kerk met haar eeuwenoude doopvont. Ook bent u welkom om gewoon van de stilte in de kerk te genieten of een kaarsje aan te steken.

Rembrandt-deskundige Gerda Hoekveld laat u kijken naar een kleine gravure van Rembrandt: 'De gesloten kerk'. Het is een heel klein werkje, maar als je goed kijkt is er heel veel in te ontdekken.

3. Gebed in de Nicolaaskerk

Als u de Nicolaaskerk binnenkomt voelt u meteen de mystieke sfeer van de katholieke kerk: zachte muziek op de achtergrond, bloemen, kaarsen en de schitterende glas-in-loodramen. U kunt gaan zitten en dit alles op u laten inwerken. Natuurlijk zijn er mensen aanwezig die u uitleg willen geven over de bijzondere ramen, over de kruiswegstaties, de priesterkleding en over de vele dingen die u zult zien als u rondloopt. In de Mariakapel proeft u de speciale devotie voor de Moeder Gods. Ook de bijzondere dagkapel staat voor u open. U zult zeer verrast zijn. De Nicolaaskerk heeft een grote gebedstraditie, die ook zeker op deze Kerkennacht naar voren komt. In het najaar begint de laatste fase van de zeer

ingrijpende restauratie: het schilderwerk. Wij heten u welkom en hopen dat u zich thuis voelt in onze mooie kerk.

4. Muziek in De Blinkert

De Blinkert is een specialistisch verpleeghuis voor complexe zorg en behandeling. Het gaat om cliënten die niet alleen lichamelijke verpleging en verzorging nodig hebben, maar ook hulp en begeleiding op het gebied van psychiatrie en/of verslaving of sociaal-maatschappelijke problemen.

Het orkest van het Leger des Heils speelt tijdens de kerkennacht in de Blinkert. Er is gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken en het team van het Leger des Heils en de Blinkert persoonlijk te leren kennen.

5. Kunst bij de Doopsgezinde Gemeente

In de Doopsgezinde Vermaning is een tentoonstelling getiteld 'Het licht speelt' met zeven schilderijen van de theologe/beeldend kunstenares Corja Bekius te zien.

De schilderijen verbeelden de tijd tussen Pasen en Pinksteren, waarin het eerste licht in de tuin van de opstanding zichtbaar wordt en tot vurig rood uitgroeit op Pinkstermorgen.

Bij deze thema's zijn gedichten gemaakt die u kunt lezen, terwijl er passende muziek gedraaid wordt.

Na een rondleiding langs de schilderijen kunt u zelf in alle rust een gedicht schrijven, geïnspireerd op het getoonde werk.

6. Musical in de Paaskerk

In en bij de Paaskerk wordt in samenwerking met de Maria Koningingemeenschap het volgende programma aan u aangeboden:

'Met de groeten van Paulus'

Gerard van Midden is schrijver en groot liefhebber van bijbelverhalen, die hij het liefst zelf navertelt, in verhaal, lied of dichtvorm. Gerard heeft een groot aantal bijbelse musicals geschreven. In deze kerkenacht vertelt hij het verhaal van Paulus de musical. Met de groeten van Paulus wordt vanaf september in de Paaskerk ingestudeerd en tegen de zomer opgevoerd.

Ruimte voor stilte en meditatie

Gedurende de avond zijn er korte verstilde vieringen

op de wijze van het Franse oecumenische klooster Taizé waar jongeren en ouderen uit de hele wereld samenkomen.

Zeg het met bloemen

Bloemen spelen een belangrijke rol in de vieringen op zondag. Bloemen kunnen een symbolische betekenis hebben en op eigen wijze een bijbelverhaal 'vertellen'. Bloemen kunnen helpen om uit te beelden wat geloven betekent.

Ruimte voor een speelse ontmoeting en gesprek

JOP (de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk) ontwikkelde een soulmate couch: een bank waar je lekker op kunt zitten, met daarbij een rad met levensvragen. Met een draai aan het Rad van Grote Levenskwesties bepaal je het gespreksonderwerp. De Soulmate denkt, vraagt en praat met je mee. Wees welkom voor een speelse ontmoeting, een verrassend gesprek in de ontmoetingsruimte van de Paaskerk of bij mooi weer buiten op het plein.

De Paaskerk en Maria Koninginkerk zijn gastheer/gastvrouw en een 'toast plus' hoort daarbij. Kom het maar zien en kom het maar horen en u doet als vanzelf mee.

7. Koor bij het Apostolisch Genootschap

De gemeenschap Baarn van het Apostolisch Genootschap is een jeugdige en actieve gemeenschap en bestaat sinds 1920. Sinds 1948 wordt gebruik gemaakt van de huidige locatie aan de Koningsweg. Zang en muziek zijn in apostolische gemeenschappen heel belangrijk. Zo heeft de gemeenschap Baarn diverse koren.

Tijdens de Kerkennacht kunt u genieten van het repertoire van het districts mannenkoor.

Daarnaast kunt u meer te weten komen over de stichting 'Voor Mekaar' die dagelijks van het pand gebruik maakt voor dagbesteding voor zes (jong) volwassenen met een handicap.

Ten slotte kunt u kennis maken met de stichting 'Wereldwijd voor Kinderen' (WWvK). De stichting wil voor kinderen, overal op aarde, een liefdevol opvoedingsklimaat scheppen met volop ontwikkelingskansen. Zij legt zich toe op het verbeteren van voorzieningen zoals voeding, gezondheidszorg, onderwijs, speelmogelijkheden en sociale zekerheid. Hiermee geeft de stichting invulling aan de doelstelling van Het Apostolisch Genootschap: in liefde werken aan een menswaardige wereld.

1. De Brink Oudheidkamer: ingang achterzijde Burg. Penstraat	2. Pauluskerk Brink 3743 EC Baarn	3. Nicolaaskerk Kerkstraat 19 3741 AJ Baarn	4. De Blinkert Zandvoortweg 211 3741 BE Baarn	5. Doopsgezinde Gemeente Eernnesserweg 63B 3743 AE Baarn	6. Paaskerk Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn	7. Apostolisch Genootschap Koningsweg 5 3743 ET Baarn
Start 19.00 uur Opening met Carillon 19.20 uur Cabaret op de Brink <i>Zombie zoekt de kurs</i>	19.30 uur Rembrandt bespreking (gravure 'De gesloten kerk')	20.00 uur Beleef de mystiek & de gebedstraditie	20.30 uur Leger des Heils Orkest speelt	21.00 uur Rondleiding kunst- tentoonstelling 'Het licht speelt' & muziek	Start 19.40 uur Gerard van Midden "Musical Paulus" & lied	20.10 uur Districts mannenkoor
Route 1 Route 2	20.50 uur Rembrandt bespreking (gravure 'De gesloten kerk')	21.20 uur Beleef de mystiek & de gebedstraditie		21.50 uur Rondleiding kunst- tentoonstelling & muziek	21.30 uur Gerard van Midden 'Musical Paulus' & lied	22.00 uur Districts mannenkoor
<ul style="list-style-type: none"> • Vanaf 19.30 uur Tentoonstelling Historische Kring Baerne: 'reilige in Baarn' (ingang achterzijde Burg. Penstraat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Open kerk / Stilte • Nadere toelichting op de Rembrandt bespreking 	<ul style="list-style-type: none"> • Rondleidingen + uitleg • Info restauratie • Puzzeltocht kinderen • Huiskapellen • Persoonlijke beleving op schrift • Proef de sfeer 	<ul style="list-style-type: none"> • Koffie & thee 	<ul style="list-style-type: none"> • Tentoonstelling schilderijen • Hoek 'zelf gedicht maken' 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruimte voor stilte en meditatie met Tarze lied • Zeg het met bloemen • Soulmate couch (IOP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentatie dagbesteding Stichting 'Voor Mekaar' • Presentatie Stichting 'Wereldwijd voor Kinderen'